



Soms denk ik  
Ben ik niet veel te dik?  
Moet ik niet aan de lijn?  
M'n ogen staan te scheef  
M'n benen zijn te dun  
Zou ik eigenlijk niet iemand ANDERS moeten zijn?

Soms denk ik  
Ben ik niet veel te lang?  
Of misschien wel veel te klein?  
Zijn m'n oren niet te GROOT?  
M'n haren niet te rood?  
Zou ik eigenlijk niet iemand ANDERS moeten zijn?

Maar altijd als ik twijfels heb  
Dan roept m'n moeder  
Jij bent goed zoals je bent  
Zo goed 't kan niet beter  
'Ja zo zijn moeders hé'

Soms denk ik  
Huil ik niet veel te veel?  
ik lijk soms wel een fontein  
Ben ik wel STOER genoeg?  
Hoor ik er nog wel bij?  
Zou ik eigenlijk niet iemand ANDERS moeten zijn?

Soms denk ik  
Misschien lach ik wel te veel?  
Want ik doe alles voor de gein  
ik ben toch wel gewoon?  
ik hoor er toch wel bij?  
Zou ik eigenlijk niet iemand ANDERS moeten zijn?

Maar altijd als ik twijfels heb  
Dan roept m'n moeder

Jij bent goed zoals je bent  
Jij bent goed zoals je bent  
Zo goed 't kan niet beter

M'n moeder blijft het maar proberen.  
Ze zegt: Iedereen IS ANDERS  
En dat moet je juist WAARDEREN

Respecteren  
ACCEPTEREN

